

Van de redactie

Zomernummer: op pad

Voor u ligt het zomernummer van ons parochieblad. Sinds het vorige nummer hebben we weer veel meegemaakt. Zo is er gewerkt aan het verslag van het bezoek van bisschop de Korte aan onze parochie. Daar hoort u nog over. En vijf kinderen deden hun Eerste Heilige Communie in een feestelijke Eucharistieviering.

Aan het weer kunnen we het niet merken, maar zo lopen we toch al weer snel naar de zomervakantie toe. De tijd om erop te trekken en naar buiten te gaan, dichtbij en / of ver weg. De tijd om andere mensen te ontmoeten. De tijd om je door wat je onderweg beleeft te laten vormen en inspireren.

Dat lijkt dan weer veel op wat er gebeurt met mensen tijdens een pelgrimstocht. Pastor Okonek schrijft daarover een mooi artikel. Ook als u niet in staat bent om zelf van huis te gaan, kan de zomerperiode de gelegenheid zijn om te proberen om innerlijk eens wat afstand te nemen van het leven van alledag. Om er als het ware eens van bovenaf tegenaan te kijken. Wat ziet u dan? En geeft het u misschien inspiratie om na de zomer met een wat andere insteek dat leven van alledag tegemoet te treden. In de levensbeschrijving van onze patroonheilige, St. Stephanus, stellen we de lens scherp op wie hij precies was. We kunnen daardoor ook meer begrijpen van zijn betekenis voor ons als patroonheilige. Het lezen van dit soort artikelen brengt de wereld van buiten bij u binnen, ook als u zelf niet van huis kunt.

U treft natuurlijk ook onze vaste rubrieken aan, en berichten vanuit onze eigen parochie, de column van André van Belkom, en berichten vanuit het bisdom.

Namens de redactie wens ik u weer veel leesgenoegen!

Hannie Hofland

Van de pastores . . .

Op bedevaart.....

De vakantieperiode is ook een tijd voor bezinning en reflectie. In deze periode brengen we ook vaak een bezoek aan een bedevaartplaats. Onlangs heb ik zelf een bezoek gebracht aan de bedevaartplaats Kevelaer.

Het is goed om zo af en toe even afstand te nemen van de gang van alledag. Het is ook goed om je noden, je zorgen, je verdriet, maar ook alles waarvoor je gelukkig en dankbaar mag zijn, neer te leggen bij God via Maria, de moeder van Jezus, die moeder die in Kevelaer de mooie titel “Troosteres der bedroefden” heeft gekregen.

De geschiedenis van Kevelaer:

“Bouw mij een kapelletje”

Zo luidde, meer dan 300 jaar geleden, in 1641, de boodschap aan de marskramer Hendrik Busman. Op zijn tocht van Weeze naar Geldern, bij een Hagelkruis, op de heide bij Kevelaer, daar waar heden ten dagen de genadekapel staat, bleef hij zoals gewoonlijk enkele ogenblikken bidden. Plots hoort hij een stem, uit de richting van het kruis: “Bouw mij op deze plaats een kapelletje”. Als nuchtere Hollander schenkt hij er in eerste instantie weinig aandacht aan. Maar op drie verschillende dagen hoort hij deze geheimzinnige stem. Met toestemming van de toenmalige Pastoor van Kevelaer, begon hij al spoedig aan de bouw van een kleine kapel. Kort na Pasen 1642, krijgt de vrouw van Hendrik, een nachtelijke verschijning. Zij ziet in een helder licht bij een kleine kapel O.L.V. van Luxemburg. Het verhaal van de nachtelijke verschijning wordt bevestigd door een verklaring van een wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht gezien had in het huis van Busmans. Deze afbeelding van O.L.Vrouwe van Luxemburg was kort daarvoor aan haar te koop aangeboden door twee Hessische soldaten. Ze kocht het niet, want ze vond het te duur. Dit verhaal is voor Hendrik de bevestiging van zijn hemelse opdracht. Hij stuurt zijn vrouw op pad om de afbeelding (een koperdruk) te verkrijgen, dat lukt haar na veel moeite. Het betreft hier een afbeelding van O.L.Vrouwe van Luxemburg, zoals zij daar vooral tijdens de pestepidemie van 1623 spontaan werd vereerd als de “Troosteres der bedroefden”.

Met nog meer gedrevenheid zorgt Hendrik ervoor dat de kapel er komt. Op zondag 1 juni 1642 is het zover, Pastoor Johannes Schink plaatst de afbeelding in de kapel. De afbeelding, oftewel het genadebeeld, is een eenvoudige koperdruk ter grootte van 7.5x11 cm. De tekst op de dit prentje luidt: “Getrouwe afbeelding van de Moeder Van Jezus, de Troosteres der bedroefden, in de omgeving van Luxemburg, beroemd door wonderen en vereerd door vele mensen”. Op dezelfde dag is er al een flinke toeloop van nieuwsgierige mensen. Het verhaal van deze wonderlijke gebeurtenis gaat als een lopend vuurtje door de streek. Kevelaer wordt een bedevaartplaats. Op 8 september 1642, het feest van Maria Geboorte, gaan Renier en Margaretha van Volbroek (ze wonen in Hassum bij Kleef) met hun zieke zoon Peter op bedevaart naar Kevelaer. Peter is al vijf jaar verlamd en kan noch lopen noch staan. Alles hebben ze al gedaan om Peter van zijn kwaal te bevrijden. Uiteindelijk zoeken ze hun toevlucht tot O.L.Vrouwe van Kevelaer. Twee dagen na het bezoek aan Kevelaer kan Peter weer zonder problemen lopen. Door deze wonderbaarlijke verhalen groeit de belangstelling voor Kevelaer. In 1643 vindt de eerste processie plaats, dit gebeurt vanuit Rees bij Emmerich. Te voet trekt een grote groep bedevaartgangers, al biddend en zingend, naar Kevelaer.

Kevelaer speelde een belangrijke rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse noorden waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. Zij konden in Kevelaer in het openbaar hun geloof uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond wel godsdienstvrijheid. Naast Heiloo, Maastricht en ‘s-Hertogenbosch is Kevelaer nog steeds één van de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken.

In bedevaartplaatsen zoals Kevelaer gaat het erom ons te verzekeren, dat wij als gelovige mensen op weg zijn, dat wij ons geloof herinneren en ons erdoor laten motiveren dit geloof en vooral nu in het Jaar van het geloof, dit geloof in ons leven zichtbaar te laten worden en er met moed van te getuigen. Laten wij in geloof onze weg bewandelen en daarbij blijdschap en vertrouwen uitstralen. God staat ons bij op al onze levens- wegen en Maria blijft onze Voorspreekster.

Ik wens u allen, mede namens pastor Gies, een fijne vakantietijd toe en als u op bedevaart gaat, veel devotie!

Pastor J. Okonek Schr

Zie God

Zie God in woorden, Zie God in jou
Zie God in sterren, in zeeën zo blauw.

Zie God in bomen of zie God in riet.
Waar U ook kijkt, het is God die U Ziet.

Zie God in bloemen of zie God in steen.
Zie God in alles, want alles is één.

Met een hart vol met liefde, van binnen de rust.
Vermolten in stilte, van eenheid bewust.

Ja, Hoor God in stilte of in het geluid van de wind
Maar zie en blijf luisteren, tot U God vindt.
Jay

GA MEE OP REIS IN HET LAND VAN GELOVEN

Verdiep je geloof in de ontmoeting met tochtgenoten

Vorig jaar oktober zijn pastor Erich en ik samen met een aantal parochianen uit de regio Drente gestart met de cursus 'Op reis in het land van geloven'. De reis geeft u de mogelijkheid naar verhalen te luisteren, kerken en kloosters te bezoeken, schatten van de christelijke katholieke traditie te bewonderen. Maar dit land stelt ook vragen over uzelf: Welke verhalen leven er in u? Wie hebben uw leven mee richting bepaald, wat is voor u een heilige plaats, hoe maakt u verbinding met een diepere laag van het leven, welke grondwoorden dragen uw leven? Speelt God daarin een rol? Vragen waarmee u in het leven van alledag meestal niet geconfronteerd wordt, maar waarvoor u op deze reis tijd en ruimte en gesprekspartners hebt.

In het nieuwe seizoen krijgt deze cursus een vervolg. Er kunnen zich nog een paar mensen aansluiten bij de groep van vorig jaar. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan kunt u zich melden bij pastor Gies.

Of mail: cursusopreis@ziggo.nl of pastorgies@rkkerkmeppel.nl

De nieuwe cursusdata en de locatie worden in de zomer vastgelegd.

U bent van harte welkom!

pastor Dorenda Gies

KRONIEK...

Eerste communie...

Op 2 juni gingen voor het eerst bij Jezus aan tafel:

- Emanuel
- Manon
- Nadine
- Jelle en
- Gerdien

Wij feliciteren hen van harte met deze bijzondere gebeurtenis.

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat

(info@rkparochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u>	<u>1°</u>	<u>2°</u>	<u>Bijzondere 2° collecte</u>
28/3	158,09		
30/3	217,56	217,58	Vastenactie Honduras
31/3	231,26	215,15	Vastenactie Honduras
7/4	65,55	73,96	
14/4	77,98	70,98	
21/4	106,17	95,73	Fonds Priesteropleiding
28/4	87,00	84,24	
2/5	202,94		
5/5	142,50	113,02	
9/5	65,16	51,52	
12/5	75,08	48,35	Ned. Missionarissen

De 1° collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2° collecte t.b.v. de liturgische benodigdheden, tenzij er een speciale collecte voor een goed doel is

PAROCHIEDAG 2013
ZONDAG 22 SEPTEMBER – FEEST IN ONZE KERK

10 JAAR



KINDERKOOR
DE STEPHANNOOTJES

De voorbereidingen voor deze dag zijn volop in gang als u dit leest. Wij vragen vooral alle GEZINNEN in onze parochie deze dag vrij te houden. We maken er met z'n allen weer een mooi feest van voor JONG EN OUD! Houdt u de website in de gaten voor verdere mededelingen;
www.rkkerkmeppel.nl

Onze kerken . . .

St. Stephanus



De R.K. parochie in Meppel is vernoemd naar St. Stephanus, de eerste martelaar van het christendom. Al wat we moeten weten van St. Stephanus staat verteld in het bijbelboek: Handelingen van de apostelen.

Om te beginnen horen we, hoe enige tijd na Jezus' heengaan, het aantal leerlingen toeneemt onder invloed van de verkondiging der apostelen. Omdat zij – in tegenstelling tot hun Joodse broeders – geen onderscheid maakten tussen joden en niet-joden nam ook het getal van Griekse volgelingen toe. Maar kennelijk kroop het bloed waar het niet gaan kon. De Grieken begonnen zich bij de apostelen te beklagen dat hun weduwen

achtergesteld werden bij die van de joden. Daarom werden er zeven diakens aangesteld, die op een eerlijke verdeling van goederen moesten toezien. Een van hen was Stephanus. Van hem wordt gezegd dat hij was *“een man vol geloof en Heilige Geest”*.

Stephanus nu, vol genade en kracht, deed grote wondertekens onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Silicië en Asia begonnen met Stephanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en de geest waarmee hij sprak. Toen stookten zij heimelijk mannen op om te verklaren: “Wij hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en tegen God”. Tegelijkertijd ruiden zij zowel het volk als de oudsten en schriftgeleerden op. Onverhoeds maakten zij zich van hem meester en brachten hem voor het Sanhedrin, waar men valse getuigen lieten optreden die beweerden: “Die man houdt niet op te spreken tegen de heilige plaats en tegen de Wet. Want wij hebben hem horen zeggen, dat die Nazoreeër Jezus deze plaats zal afbreken en de

voorschriften veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd”. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op hem en zagen dat zijn gelaat leek op dat van een engel.

De hogepriester vroeg nu: “Is dit werkelijk zo?” Stephanus zei hierop: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, nog altijd weerstreeft u de heilige Geest, juist zoals uw vaders deden. Wie van de profeten zijn door uw vaders niet vervolgd? Gedood hebben zij hen die de komst aankondigden van de Rechtaardige, wiens verraders en moordenaars u nu geworden bent, u nog wel die de Wet hebt ontvangen door bemiddeling van de engelen; maar u hebt ze niet onderhouden.”

Toen zij dit hoorden, werden ze woedend en knarsetandden tegen hem. Hij zei: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.” Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. Terwijl zij Stephanus stenigden bad hij: “Heer Jezus ontvang mijn geest.” Toen viel hij op zijn knieën en riep met luider stem: “Heer, reken hun deze zonden niet aan.” Na deze woorden ontsliep hij.

Volgens sommige middeleeuwse legenden werd Stephanus’ lijk door wilde dieren bewaakt, totdat hij werd geborgen.

Wij vieren het feest van St. Stephanus op 26 december

Patronaten

Hij is de patroon van diakens; van scholieren; van vervolgdgen; van steenhouwers; steengroevearbeiders en metselaars (verwijst naar de stenen waarmee hij gemarteld is) en dientengevolge ook van bouw- en timmerlieden en vloerenleggers.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bezetenheid, kwalen die met stenen te maken hebben, tegen steken in de zij, pijn scheuten in het algemeen en tegen hoofdpijnen. Hij wordt ook aangeroepen voor een goede dood.

In oude gebeden wordt hij aangeroepen voor het verkrijgen van liefde tot de vijand.

André van Belkom

Van de werkgroepen . . .

Werkgroep Contactpersonen

Er is een verandering in de werkgroep contactpersonen. We hebben een nieuwe contactdame voor de Bergierslanden. Silvia Tahapary gaat het contactwerk aldaar op zich nemen, waar we erg blij mee zijn.

Dan gaat Margo Faber nu het contactwerk in de Koedijkslanden doen samen met Annie Hertsenberg en Boukje Flederus. En Annie van Dijk gaat nu met Marie-José Westra de Haveltermade bedienen.

Helaas hebben we nog geen nieuw contactpersoon kunnen vinden voor Havelte-Uffelte. Parochianen van hier kunnen contact opnemen met F. Huser of een andere contactpersoon van de lijst.

Hieronder de lijst met namen van de contactpersonen met hun wijk of dorp die U kunt bellen voor vragen en meldingen omtrent het bezoekwerk of andere vragen omtrent de parochie.

Koedijkslanden	A. Hertsenberg	0522	256694
	B. Flederus		259701
	M. Faber		241791
Bergierslanden	S. Tahapary		242284
Oosterboer-Ezingebuurt	A. van Houten		262603
	A. Schobben		263198
Haveltermade	M.J. Westra		252766
	A. van Dijk		260650
Centrum	J. Knape		259726
	M. Mentink		256852
	T. Withaar		244383
Wanneperveen	M. Leeuw		281473
De Wijk-Koekange	D. Helmich		443195
Staphorst	B. Boldewijn		463035
Nijeveen	S. Evers		491988
	M. Schiphouwer		491194
Havelte-Uffelte			
Ruinerwold	F. Huser		481550
Reggersoord-Schiphorst	A. Pragt		253909

50+

Werkgroep 50+

Het seizoen zit er weer op. Een seizoen, waarin we in een vijftal bijeenkomsten weer hebben gepraat over wat ons raakt, ons bezighoudt op het gebied van kerk – geloven – religie.

Zo maar een groep parochianen, die willen praten over deze zaken.

De meesten zijn niet meer elke zondag in de kerk te vinden....

- de een komt niet meer in de kerk, maar wil deze gesprekken niet missen
- een ander is regelmatig bij de dominee in de kerk te vinden
- weer een ander is zelfs niet Rooms-katholiek
- maar er is ook iemand, die bijna in de kerk “woonde”

Een groep parochianen, met sterk uiteenlopende achtergronden maar vaak niet eens zo sterk uiteenlopende meningen.

Gesprekken met elkaar over je eigen ik, over je bestaan. Voor de één lijkt het makkelijk, een ander heeft er duidelijk moeite mee iets te vertellen, over zichzelf, over zijn/haar eigen bestaan. En vooral over hoe je er zelf in staat, wat je er zelf van vindt.

De eerste twee bijeenkomsten waren “onderweg” en “als pelgrim op weg”. Wat neem je zoal mee en vooral ook wat wil je graag achter je laten. En dan blijkt dat je niet door het leven kunt gaan zonder “kleerscheuren” op te lopen.

Tijdens de bijeenkomst waarin gesproken werd over “verdraagzaamheid en tolerantie” liepen de emoties redelijk op. De mooiste uitspraak was wel: “Ik laat mij de kerk niet afnemen door een stelletje regelgevers.”

In de bijeenkomsten, waarin gesproken werd over “liefde” en over “geluk” bleek dat ondanks de zeer uiteenlopende samenstelling men verrassend eensgezind over een aantal zaken blijkt te denken.

Aan het eind van de laatste bijeenkomst bleek dat men nog lang niet uitgepraat is over tal van zaken, die ons raken.

Die ons raken in ons dagelijks leven, in ons dagelijks bestaan en in ons dagelijks geloven.

Namens de maandagmiddaggroep

Leo



Dinsdagochtendgespreksgroep 50+, seizoen 2012-2013.

Dinsdagochtend 16 april was al weer de laatste van de in totaal vijf bijeenkomsten.

Fijne en inspirerende ochtenden waarin we spraken over en vooral ook luisterden naar de mening van de ander over onderwerpen die de groep zelf had aan gedragen. De voorbereidingsgroep bereidde vervolgens de bijeenkomst voor.

Het waren niet de gemakkelijkste onderwerpen. Maar in een vertrouwde omgeving, gezellig gemaakt met bloemen, kaarsjes, koffie met iets lekkers en veelal mooie muziek op de achtergrond, voelde iedereen zich vrij en veilig om zijn diepere gevoelens te verwoorden.

We leerden veel van elkaar en respecteerden ook andermans mening. De bijeenkomsten werden geopend met een gedicht en daarna volgden een inleiding.

De onderwerpen van afgelopen seizoen waren:

- Onderweg.....
- Als pelgrim op weg.....
- Liefde is.....
- Verdraagzaamheid en tolerantie.....
- Geluk is voor mij.....

Het zijn onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Ze hebben betrekking op onze belevingswereld, op ons geloof. We zijn er samen onder andere achter gekomen dat we altijd een ander nodig hebben, dat God voor velen de reisgids is, dat liefde en naastenliefde direct met elkaar te maken hebben, dat het moeilijk is om echt verdraagzaam te zijn en dat door anderen te helpen een manier is om je gelukkig te voelen.

De samenvatting van hierboven is kort en omvat lang niet alles wat er in de groep besproken is.

Het merendeel van de deelnemers van de gespreksgroep hopen volgend jaar weer door te gaan.

Annemarie, Maria en Marie-José hartelijk bedankt voor de fijne ochtenden.

Namens de dinsdagochtendgroep,
Margot Faber.

Misdienaars uitje

Afgelopen 25 mei vertrokken alle misdienaars en acolieten naar speelpark Duinenzathe in Appelscha waar ze waren uitgenodigd voor de driejaarlijkse misdienaarsdag van het bisdom. Het programma begon met een Eucharistieviering onder leiding van onze Bisschop, Monseigneur de Korte en een aantal andere priesters en vicarissen uit het bisdom. Helaas begon de H.Mis een half uur later wegens het ontbreken van het koor. Er waren wat probleempjes met de bus... Een aantal van onze jonge misdienaars keken natuurlijk veel meer uit naar het speelpark en nog voordat de H. Mis aangevangen was, vroegen ze: 'Wanneer mogen we nou naar het speelpark?' Tot grote vreugd van deze jonge lieden mochten ze na een H. Mis van anderhalf uur het park in, wat natuurlijk het hoogtepunt van de dag was. De Bisschop bedankte trouwens de 400 aanwezige misdienaars voor het goed opletten tijdens de mis. 'Tegen het einde werd het wat rumoeriger, maar dat is jullie vergeven!', zei de Bisschop. Bij binnenkomst kreeg iedereen een groene button opgespeld en dat betekende: '13u patat!' Dat was een feest. Eenieder kreeg een bakje

patat, een flesje drinken, een kroket of frikadel en als klap op de vuurpijl nog een ijsje toe. Na het eten begon er in het park een speurtocht. Deze stond, net als de H. Mis, in het teken van de H. Tarcisius, beschermheilige van de misdienaars. Iedereen ging goed op zoek en uiteindelijk werd met groot enthousiasme het formulier ingeleverd en tot grote verrassing van de deelnemers, was die van de Meppeler delegatie de beste en werden de deelnemers beloond met een exclusieve wierookvatsleutelhanger. U kende het woord niet, gebruik het eens bij galgje! Bij vertrek werd iedereen nog het 'Opzoekboek voor misdienaars' uitgedeeld en iedereen vertrok tevreden richting huis. =



Ken Besuijen

Commentaar

Naamgeving

Zoals u elders in dit parochieblad heeft kunnen lezen, is onze parochie vernoemd naar de eerste martelaar, St. Stephanus. Onze parochie draagt deze naam al ongeveer 150 jaar.

De kans, dat we deze naam nog veel langer kunnen dragen is klein. Vóór 31 december 2017 dient onze parochie gefuseerd te zijn met onze buurparochies van Hoogeveen en Beilen. Er ontstaat dan een nieuwe parochie, die ook een nieuwe naam krijgt.

Deze naam dient te getuigen van ons geloof in Jezus Christus en zijn blijde boodschap, en van de kerk en de traditie waar wij deel van uitmaken.

Het (interim-) parochiebestuur van de nieuwe parochie, cq de projectgroep, wordt verzocht om drie verschillende namen (met motivatie per naam) voor te leggen aan de **Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies**. Deze adviescommissie zal per parochie, op basis van de voordracht en rekening houdend met de (mogelijke) naamgeving van andere parochies, een voorstel voorleggen aan de bisdomstaf. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de eerste voorkeur. De bisschop kent de nieuwe naam toe. Uiteindelijk zullen er 19 verschillende namen zijn.

Men heeft een aantal criteria opgesteld van namen, die voorgelegd kunnen worden voor toekenning bv.:

- Namen die verwijzen naar het Christus-mysterie, zoals: Geboorte des Heren, de Verrijzenis des Heren, Licht van Christus, Pax Christi, de Goede Herder, Christus Koning, H. Hart van Jezus en H. Kruis.
- Namen die verwijzen naar Jozef en Maria, bv.: St. Jozef, Maria Geboorte, Maria Tenhemelopneming, Onze Lieve Vrouw, Maria Koningin van Vrede.
- Naam van een engel, een apostel, een zalige of heilige zoals: H. Petrus, H. Paulus, Z. Titus Brandsma, H. Bonifatius, H. Ludger, H. Willibrord, H. Franciscus, H. Martinus of een combinatie van twee heiligen
- Een fragment uit het Evangelie, bv. Emmaus, de Barmhartige Samaritaan.
- Historisch verband van de naam met de nieuwe parochie.

Ik vind het jammer dat er, na zoveel tijd, allerlei zaken moeten veranderen die ons dierbaar waren. Er is wel een zekere mate van inspraak in de nieuwe naam, maar gezien de manier, waarop deze inspraak is vormgegeven, heb ik hierin geen enkel vertrouwen. Afgelopen weekend was ik in Noord-Brabant bij familie en daar is men ook bezig met dezelfde veranderingen als hier. Ook daar geeft het veel onrust en verlaten vele mensen de kerk. Als dit zich doorzet dan hoop ik dat de bisschoppen bereid zijn voor lege kerken te preken.

André van Belkom

EERSTE H. COMMUNIE – SACRAMENTS DAG

Op zondag 2 juni 2013 mochten 5 kinderen voor het eerst bij Jezus aan Tafel. Het thema van de viering was:

SAMEN DELEN MAAKT BLIJ. Naar aanleiding van het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging had elk kind vijf broden en twee vissen die zij op een groot eetbord mochten plakken. Op de broden hadden zij aangegeven op welke manier zij kunnen delen en zo andere mensen én zichzelf blij kunnen maken.



Het werd een feestelijke viering en een mooie dag voor Emanuel, Nadine, Manon, Gerdien en Jelle en hun familie.

Uit het Bisdom...



INFORMATIE DIOCESANE JONGERENACTIVITEITEN

Startactiviteit zondag 8 september, zeilen-mis-BBQ

Hoppa, tijd voor actie! Na een zomer waarin je hopelijk hebt kunnen uitrusten van werk, school en andere verplichtingen, begint nu langzaam maar zeker het ‘gewone’ leven weer. Hoe kun je dit nieuwe seizoen nu beter beginnen met een leuke en actieve startactiviteit?

Daarom wordt er zondag 8 september hét startevent georganiseerd voor jongeren (14+) uit het bisdom. Het startevent is een ideale dag voor je jongerengroep om het seizoen te beginnen, maar ook ontmoeten en kennismaken met andere geloofsgenoten in een ontspannen sfeer staat centraal.

We waaien deze dag heerlijk uit op de Friese meren: we gaan namelijk zeilen! Jongeren die kunnen zeilen mogen dit kunstje, in overleg met de organisatie, tonen. Andere jongeren zeilen gezellig mee in de zogenaamde ‘Valken’. Onderweg houden we halt bij de kerk om ons geloof te beleven. Na deze onderbreking pakken we het zeilen weer op. Een tochtje op de meren levert bijna altijd honger op en we sluiten deze dag dan ook af met een BBQ!



Praktisch:

Wanneer: zondag 8 september 2013

Waar: Oudega (Zuidwest Friesland) – over de verzamelplek volgt nog informatie.

Hoelaat: 10:00 uur tot 20:00 uur.

Neem voor de zekerheid extra kleding mee!

Is het vervoer voor jou een probleem? Laat het ons weten, dan proberen we samen een oplossing te zoeken. Vanwege het speciale karakter van deze dag vragen we een bijdrage van 10 euro p.p. Dit is inclusief, zeilen, de lunch, de barbecue en drinken.

Wel graag even opgeven voor 6 juli via

l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl (ook voor meer info). Bij opgave graag doorgeven of je kunt zeilen ja/nee én of we rekening moeten houden met een speciaal dieet/vegetarisch. Graag tot dan!

Diaconale leerweg

In de periode 2011/2012 bood ons bisdom een tweejarige Diaconale Leerweg aan waar een flink aantal mensen aan deel nam.

Deze leerweg bieden wij opnieuw aan in de periode van september 2013 t/m september 2015.

Deelname aan deze leerweg is bedoeld voor mensen die diaconaal actief zijn in de parochie of voor hen die dat graag willen worden

Het kan gaan om mensen die geïnteresseerd zijn in Caritas of de parochiële diaconie.

Deelname aan de leerweg kan een enorme impuls zijn voor de nieuwe parochie. Een parochie van de toekomst zal immers haar diaconale taak serieus moeten nemen. Daarvoor zijn zeker vrijwilligers nodig die geschoold zijn.

Deelname is gratis. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat deze cursus u zo aangeboden wordt.

De cursus wordt gegeven in Assen en Leeuwarden.

Nadere informatie vindt u bij:

Bisdom Groningen-Leeuwarden (Herman Agterhoek/Ageeth Erich),
opb@bisdomgroningenleeuwarden.nl en
a.erich@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Aanmelden kan, (het liefst als groep) bij Lisette Winter:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of 050-4065888.

25-28 juli: Thuisblijversprogramma

Komende zomer vinden in Rio de Janeiro de Wereldjongerendagen(WJD) plaats. Graag willen wij alle thuisblijvende jongeren de gelegenheid bieden om de WJD vanuit Delft mee te maken. Daarom organiseren we WJD@home van 25 t/m 28 juli. Dit lange weekend bevat een programma van ontmoeting, catechese en workshops. De grote momenten van de WJD krijgen ook een plaats in het programma.

Wat kun je verwachten?

Een fantastisch programma in Delft, waarbij je veel gaat zien van die stad en de belangrijkste momenten en elementen van de WJD beleeft:

- * Kom in Braziliaanse sferen in Nederland!
- * Beleef onze eigen WJD@home kruisweg
- * Ervaar tijdens de avondwake hoe stil het kan zijn in een grote stad
- * Volg de slotmis met de paus live op een groot scherm
- * Stel een originele vraag aan de bisschop
- * En ervaar de kracht die uitgaat van samen vieren

Praktische informatie

Wanneer: WJD@home vindt plaats tijdens het slotweekend van de WJD van donderdagavond 25 t/m zondag 28 juli 2013.

Waar: Stanislascollege, Westplantsoen 71, Delft. Deze locatie is goed bereikbaar met het ov.

Voor wie: Alle jongeren van 16 t/m 30 jaar die graag de WJD-sfeer in Nederland willen beleven.

Wat kost het: €125 p.p. inclusief 3 overnachtingen (do-vr-za) en alle maaltijden vanaf het ontbijt op vrijdag t/m het diner op zondag.

Aanmelden: Uiterlijk 1 juli via www.jongkatholiek.nl/wjd

Vragen: Mail naar Fredi, Fredi@jongkatholiek.nl

Ook zoeken we voor de WJD@home nog vrijwilligers!

Wil je graag je handen uit de mouwen steken tijdens het weekend? Ben je goed in het begeleiden van een deelgroepje? Meld je dan aan als vrijwilliger (18+). www.jongkatholiek.nl/wjd

Samen met enkele leden van de kerngroep, die nu het programma voorbereiden, vorm je een vrijwilligersteam.

Taken

Er zijn verschillende taken die je als vrijwilliger op je kunt nemen. Bij het inschrijven kun je een voorkeur uitspreken voor enkele taken die je het liefste zou doen. Bij het indelen zullen we proberen om daarmee rekening te houden. Wanneer je een voorkeur hebt aangegeven, kunnen we je echter niet garanderen dat dat je enige taak zal zijn. De taken zijn:

- Programmaondersteuning
- BHV& EHBO
- Catering
- Overig

Vrijwilligers hoeven, omdat zij het grootste gedeelte van het programma in touw zullen zijn, geen deelnemersbijdrage te betalen. Wel zijn de reiskosten voor eigen rekening.

Naast vrijwilligers zijn we ook op zoek naar (jong)volwassenen(18+) die een deelgroepje willen begeleiden. Omdat deelgropleiders ook deelnemen aan het programma, vragen we van hen wel om het deelnemersbedrag van €125,- te betalen.

Vorbereidingsmiddag zondag 23 juni

Voor alle aangemelde vrijwilligers en deelgroepleiders organiseren we nog een middag om kennis te maken. Dan nemen we het programma door en krijg je meer informatie over wat je taak precies zal inhouden. Deze middag vindt plaats op zondag 23 juni. Zet de datum vast in je agenda! Te zijner tijd ontvang je daar nog meer informatie over.

Enthousiast geworden?

Als je enthousiast geworden bent, kun je je inschrijven via

https://docs.google.com/forms/d/1PeSNref_FloUaAzr97xaPWUv4Hfe0dW1wPVQWRtOWjU/viewform?pli=1

Meer informatie vind je op www.jongkatholiek.nl/wjd

En als je nog vragen hebt, kun je mailen naar Fredi:

Fredi@jongkatholiek.nl

We zien je graag als deelnemer of vrijwilliger op WJD@home.

Dankzij jou wordt het thuisblijversprogramma een topevenement!

Overige



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6131340

Email: info@franciscaansebeweging.nl

Web: www.franciscaansebeweging.nl

Tweede blok **verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit van start** **bij Franciscaanse Beweging** *Geschriften van Franciscus en Clara*

In augustus gaat het tweede blok van de verdiepingcursus franciscaanse spiritualiteit van start.

De Franciscaanse Beweging biedt iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele erfgoed van Franciscus en Clara een verdiepende cursus aan. De gehele cursus duurt tweeënehalf jaar (januari 2013 – juni 2015) en bestaat uit vijf blokken van vijf zaterdagmiddagen. Deze blokken zijn afzonderlijk te volgen.

Het tweede blok heeft als thema ‘geschriften van Franciscus en Clara’. De eerste cursusdag is zaterdag 24 augustus. Elke cursusdag duurt van 12.30-17.00 uur en vindt plaats in het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch. Overige cursusdagen zijn: 21 september, 19 oktober, 9 november en 14 december.

Aanmelding geschiedt per blok, bij de Franciscaanse Beweging (telefoon: 073-6131340, e-mail: info@franciscaansebeweging.nl). Kosten: € 100,- (voor leden: € 75,-).

De ‘verdiepingcursus franciscaanse spiritualiteit’ is breed opgezet. Doel is om mensen de gelegenheid te bieden hun kennis van franciscaanse bronnen en geschriften te verdiepen en te vergroten. Verschillende docenten en sprekers verzorgen de afzonderlijke onderdelen.

In het derde blok, voorjaar 2014, komen behalve een aantal geschriften ook vroeg-franciscaanse bronnen aan de orde. In het vierde blok (najaar 2014)

staan getuigenissen over Franciscus en Clara centraal. Het vijfde en laatste blok, in het voorjaar van 2015, staat in het teken van franciscaanse spiritualiteit in kunst en cultuur.



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch

Tel: 073-6131340

E-mail: info@franciscaansebeweging.nl

Web: www.franciscaansebeweging.nl



Lieverlede – bezinning op je levensweg *5 weekenden in een franciscaans klooster*

De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van vijf weekenden voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Centraal thema van dit jaar ‘in gelovig perspectief’ is: ‘het gaan van een spirituele weg’. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen. De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in oktober 2013 en eindigt in mei 2014 (4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28 feb.-2 maart, 9-11 mei 2014; van vrijdagavond 19.30 uur tot zondagmiddag 16.00 uur). Dit jaar worden de weekenden gehouden ‘Bij de Kapucijnen’ in Velp. Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.

Kernwoorden bij het centrale thema (het gaan van een spirituele weg) zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘thuiskomen’ en ‘innerlijk kompas’. De weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in ‘gelovig perspectief’. Het is een persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie een vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder of waaronder) de spiritualiteit van Franciscus en Clara.

Data: 4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28 feb.-2 maart, 9-11 mei 2014

Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur

Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk).

Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging (zie boven).

Zomeractie franciscaanse Gideonsbende: Eropuit - eenoudergezinnen en vakantie

De nieuwe actie van de franciscaanse Gideonsbende is gericht op kinderen in eenoudergezinnen die niet met vakantie kunnen. De bende roept op om in de zomermaanden die kinderen iets leuks aan te bieden, zoals een rugzakje gevuld met bijvoorbeeld teken- en knutselspullen, een boekenbon, iets lekkers; trein- en pretparkkaartjes van supermarkten; boeken en spellen die ongebruikt in de kast staan.

Een flyer met suggesties en tips is te verkrijgen via:

info@franciscaansegideonsbende.nl

Iedereen gaat graag op vakantie, maar helaas is dat niet voor alle kinderen weggelegd. Als je in armoede opgroeit, heeft dat effect op een heleboel terreinen. Dat ervaren heel wat eenoudergezinnen en ‘moedergezinnen’ in het bijzonder. Hun kinderen hebben minder kans om mee te doen (denk aan sportclubs, muziek, creatieve clubs). Vaak is er geen geld voor nieuwe kleding en gezond voedsel. Schoolkosten zijn soms hoog: schoolreisjes, een computer en internet: voor veel gezinnen een normale zaak, maar niet

als je op of onder het minimum leeft. En zes weken vakantie is lang, als je niet op stap kunt gaan en weinig afleiding hebt.

De situatie van armoede kan de Gideonsbende niet zomaar oplossen, maar de bende wil wél iets doen. Met deze zomeractie hoopt ze zoveel mogelijk mensen te bereiken die iets kunnen en willen doen voor de betreffende kinderen. Vraag een flyer aan met suggesties en tips via:
info@franciscaansegideonsbende.nl

De franciscaanse Gideonsbende is een initiatief van de Franciscaanse Beweging (FB), die staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

De franciscaanse Gideonsbende wil een landelijke 'bende' zijn. Dit doet zij door met regelmaat suggesties naar buiten te brengen voor acties tegen onrecht en armoede die in het hele land zowel individueel of samen met anderen kunnen worden uitgevoerd.

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.

Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, 0522-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, 0522-261490

Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 28 augustus.

Voor het nummer "Nieuw seizoen" van het Stephanusvuur jaargang 58-5 moeten de bijdragen vóór 21-8-2013 bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 28 augustus tot 18 oktober